



# Geloven is doen

gespreksvragen preekbespreking n.a.v. Mat. 25:14-30

## Gespreksvragen:

1. Het woord 'talenten' roept bij ons vaak de gedachte op aan bepaalde aangeboren, natuurlijke capaciteiten, begaafdheden. Dat wordt in deze gelijkenis niet bedoeld. Wat wel?
2. Wat betekent het voor jou dat Christus ons hier vergelijkt met dienaren (slaven)?
3. De gelijkenis laat een verschil zien in de hoeveelheid talenten (genadegaven van Christus) die ontvangen wordt. Hoe werd dat in de preek uitgelegd? Zie je dat ook in je omgeving/gemeente/bij jezelf en hoe ga je daarmee om?
4. We worden aangespoord om te werken met de genadegaven, die we van God ontvangen hebben. Hoe houden we daarin een goede balans (geen luiheid, maar ook geen overspannen verwachtingen van óns werken; zie Efeze 2:10)?
5. De derde slaaf blijkt een verkeerd beeld (Godsbeeld) van zijn heer te hebben. Welk beeld heeft hij? Welk beeld van God en de Heere Jezus komt uit deze gelijkenis naar voren?
6. Het thema is: 'Geloven is doen'. Dit doen wordt in de verzen 21 en 23 nader ingevuld door 'trouw zijn'. Wat heeft dat ons vandaag in onze situatie te zeggen?
7. Wat heeft jou in deze preek geraakt, aangesproken? Welke boodschap van God zat hierin? Hoe ga je dit concreet handen en voeten geven?