

kerkboekje

Goede werken zijn ook goede woorden. De Bijbel zegt ons dat de tong maar een klein lid van het lichaam is. Je kunt er veel goed mee doen, maar ook veel kwaad. Onze woorden laten zien, wat er in onze gedachten leeft. Als Jezus met zijn Geest in ons hart woont, zal Hij goede en nuttige woorden in onze mond leggen.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Schrijf zelf op wat Ria kan zeggen als ze wil doen wat Gods Woord zegt.

Mijn naam.....
Het is vandaag zondag.....
De dominee die preekt heet.....

Welke psalmen zingen we vandaag

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ken jij èèn van deze psalmen?.....

voor welk doel wordt er vanmorgen gecollecteerd?.....
.....

Welk bijbelgedeelte wordt er gelezen?



.....

Staat het in het oude of nieuwe testament?

.....

Schrijf de tekst op waar de dominee over preekt

.....
.....
.....



Bid maar tot God of Hij
je wil helpen om naar
Zijn Woord te luisteren

Wat zijn de punten van de preek

.....
.....
.....

Schrijf eens in je eigen woorden op wat God eist
(vraagt) in het negende gebod.....

.....
.....
.....
.....



WOORDZOEKER:

- God lasteraar gemeen David
- Toorn verdedig waarheid tong
- Kwaad liegen geweld mond
- Vals bedriegen recht woord

De overgebleven letters vormen een zin

S	W	A	A	R	H	E	I	D	P	
B	L	A	S	T	E	R	A	A	R	
E	R	D	E	E	H	K	N	V	A	
D	V	A	L	S	L	C	E	I	T	
R	I	J	A	I	T	M	D	E	D	T
I	D	W	E	E	O	W	M	R	O	
E	A	K	G	A	N	N	E	R	O	
G	E	W	E	L	D	G	G	H	R	
E	E	I	N	W	O	O	R	D	N	
N	V	E	R	D	E	D	I	G	D	

Oplossing van de woordzoeker is:

Spreek altijd de waarheid